

# WONDERBAARLIJKE VERHALEN

*Door: Constand Wassink*

**Legendes worden niet meer geschreven. Nee, misschien niet meer geschreven, maar legendes kunnen ontstaan. Mensen vertellen elkaar dingen die ze hebben meegemaakt. Gebeurtenissen die hen hebben geroerd, ontroerd. Zo ontstaan legendes. Ook dicht bij huis zijn ze ontstaan. Ook hier in onze eigen stad Maassluis.**

18 maart 1943, een datum die hier heel bekend is. Een datum waarop zich een ramp voltrekt. Die ochtend krijgt de (Australische) flightcrew van het 464e squadron van de Royal Australian Air Force (RAAF) tijdens de briefing van Bomber Command opdracht om uit strategisch oogpunt de Olieraffinaderij De Witol N.V. aan de Heldringstraat te bombarderen. Van grote hoogte worden bommen afgeworpen, maar de opzet mislukt volkomen. De brandbommen zwaaien af en trekken een vernietigend spoor door Maassluis. Een muur van de Grote Kerk wordt geraakt, en de bommen veroorzaken brand. Met de enige brandspuit die Maassluis rijk is wordt de beginnende brand geblust en lijkt de Grote Kerk behouden te blijven.

## **De bijbel van de Noorderkerk**

De andere afzwaaiers zaaien dood en verderf in Maassluis. Ook de gereformeerde Noorderkerk wordt getroffen en staat al spoedig in lichterlaaie. Van dit gebouw blijft alleen een puinhoop over.

Maar er gebeurt iets. Een dapper man waagt zich in de vuurzee van wat eerst de Noorderkerk was. Hij rent tussen de banken door naar de kansel. Daar ligt de oude Bijbel, die vroeger op de kansel van de Grote Kerk heeft gelegen. Met de Doleantie is deze Bijbel naar de Nieuwe Kerk

(later Noorderkerk genoemd) verhuisd. Die Bijbel moet gered worden, want het Woord van God zal behouden blijven en gered worden als door vuur heen. Oorlog en verwoesting, de poorten der hel zullen het Woord niet overweldigen. 'Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken'.



*De Noorderkerk na het bombardement.*

## Het orgel van de Grootte Kerk

Op de dag na het bombardement verzamelen veel inwoners uit Maassluis zich bij de Grootte Kerk. Zou deze kerk ook opgegeven moeten worden? Het verhaal gaat dat kerkarchitect Van der Kloot Meyburg van Monumentenzorg er weinig meer in ziet. En als de kerk toch behouden blijft, zal het orgel dan nog bespeeld kunnen worden? Hoe is de toestand van het prachtige Garrels-orgel dat twee eeuwen geleden door Govert van Wijn is geschonken?

De organist van de Grootte Kerk, Willem Oranje, ziet kans bij de speeltafel te komen en twee mannen, die als orgeltrappers zullen fungeren, zijn hem gevolgd. De bevolking houdt de adem in. Zal er nog geluid uit het orgel komen?

Ineens klinken de eerste tonen van Psalm 42 door de half verwoeste kerk en dan wordt het koraal ingezet. De hevig ontroerde bevolking van Maassluis zingt: 'Maar de Heer zal uitkomst geven'.



*De Grootte Kerk na het bombardement.*

## Legendes

Prachtige verhalen, maar legendes. De kanselbijbel van de Noorderkerk is met het interieur mee verbrand. Op 19 maart 1943 lagen er zeilen over het orgel van de Grootte Kerk, het orgel dat kleddernat was van het bluswater.

Het is dus niet echt gebeurd. Nee, dat niet, maar een echtpaar schonk een andere kanselbijbel aan de Gereformeerde Kerk. Bij de ingebruikneming van de nieuw gebouwde Immanuelkerk droegen vier meisjes de Bijbel de kerk binnen. De gemeente zong: 'Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken'.

De Grootte Kerk werd gerestaureerd en het orgel kon weer bespeeld worden. Nederland en Maassluis waren bevrijd en dankbaar werd beleden: 'Maar de Heer zal uitkomst geven'.

Twee vrij nieuwe legendes uit onze eigen woonplaats. Niet echt gebeurd, maar zo vreselijk waar.